

S H E L F I E

2013 was het jaar van de selfie, 2014 wordt dat van de shelfie. Elke week presenteert een bekend persoon zijn of haar eigen bergkast voor cultuur aan de hand van een smartphonefoto.



LIEVEN SCHEIRE 'IK WIL TOCH OOK EEN BEETJE MEE ZIJN'

WIE?

Lieven Scheire. Presenteert vanaf deze week het derde seizoen van het ludieke wetenschapsprogramma *Scheire en de schepping* op VIER.

DE KAST?

'We hebben net als nieuwe woonst een chaletje en het handige is dat deze boekenschappen daar al stonden. En ze bleken perfect.'

DE INHOUD?

'Er staan veel boeken tussen die ik kan onderbrengen in de categorie 'dringend eens lezen'. Er is trouwens een Japans woord voor 'boeken kopen en ze niet lezen': tsundoku – het is ook de enige taal die daar een woord voor heeft. Ik hou van de grote klassiekers zoals Walschap, Boon en Elsschot. En ik koop ook veel debuten van Vlaamse schrijvers, enerzijds als duwtje in de rug, anderzijds omdat je toch een beetje mee wil zijn. De debuten van Joost Vandecasteele en Paul Baeten Gronda bijvoorbeeld, ik heb ze gekocht. En in de helft van de gevallen krijg ik ze ook gelezen.' GEERT VERHEYEN